



Stichting tot steun
aan moeder en kind
in Sri Lanka
Contactadres: Y. Horevoorts-
Neuleman,
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055- 5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
Banknr. ABN-AMRO
53.13.58.119 te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya december 2008

Hallo allemaal,

Het loopt weer tegen het einde van het jaar, en iedereen is weer druk met Sinterklaas, Kerst en Oud en Nieuw. Wij merken daar in Sri Lanka niet zo erg veel van. Kerst wordt gevierd met name aan de kuststreken, waar de meeste rooms - katholieke mensen wonen.

In Kandy zijn de meeste mensen boeddhist, en gaat Kerst gewoon aan hen voorbij. Wel zijn de mensen met een overheidsbaan vrij en ook de banken en scholen zijn gesloten. Winkels en markten zijn gewoon open.

Ook Nieuwjaarsdag is een gewone werkdag als deze op een doordeweekse dag valt.

Natuurlijk gaan we bij ons in huis wel iets gezelligs doen met Kerst, we zetten een kerstboom neer en maken met z'n allen een feestelijke maaltijd klaar. Meestal zijn er dan ook nog wel extra mensen die blijven eten.

In oktober was ik voor vakantie in Nederland. Ik heb niet iedereen kunnen bezoeken of ontmoeten, al had ik dit wel graag gewild, maar dit gaat gewoon niet meer.. we worden ook een dagje ouder.

In huize Amma Lamai was het een komen en gaan van moeders. Sarojani, in de vorige brief al besproken, beviel van een dochtertje. Volgens de scan zou het een jongetje zijn, en ze was erg teleurgesteld. Want een zoon zou haar later kunnen beschermen. Maar al snel was ze ook heel blij met haar dochtertje.

Er is veel met Sarojani gepraat, en ze kwam tot het besluit dat het voor haar erg moeilijk zou gaan worden, om alleen voor haar kindje te moeten zorgen. Samen zijn we op zoek gegaan naar een geschikt tehuis voor de baby. De zusters uit Gampola waren bereid om de baby voor maximaal 2 jaar te verzorgen.

Sarojani betaalt maandelijks een kleine bijdrage en mag de baby zo vaak ze wil komen bezoeken. Zelf kon ze terug naar haar vorige baan in een confectiefabriek in Colombo. Geregeld komt ze ook nog even bij ons langs als ze naar haar kindje gaat.

Nilunika was 18 jaar toen ze bij ons kwam en drie maanden zwanger. Zij was de laatste die moest bevallen voor mijn vertrek naar Nederland. Zij was verliefd geworden op een getrouwde man, vader van 3 kinderen, wat zij volgens haar zeggen niet wist. Ze was zwanger en haar moeder heeft aangifte gedaan bij politie. De vader is verhoord, en daar kreeg moeder te horen dat Nilunika uit vrije wil was mee gegaan... dus geen misbruik en dat Nilunika na de bevalling eventueel een verzoek kon indienen voor alimentatie voor het kind.

Volgens Nilunika had de vader geen geld, want hij had zelfs haar telefoon en oorbellen verkocht. De kinderbescherming heeft Nilunika doorverwezen naar ons. Al die 6 maanden heeft de vader nooit iets van zich laten horen.

Nilunika wist dat ze zelf haar kindje niet kon houden, ze heeft alleen een moeder die de kost moet verdienen, haar vader is 4 jaar geleden overleden. Dus zij en haar moeder besloten om de baby af te staan voor adoptie.

De bevalling verliep voorspoedig en Nilunika kreeg een dochter, die ze 5 dagen later afstond voor lokale adoptie. Een week later ging Nilunika terug naar moeder.

Sharmalie was al ruim 8 maand zwanger voor dat moeder er achter kwam dat haar dochter zwanger was.

Op haar werk viel Sharmalie flauw, en bracht men haar naar een arts. Deze liet haar opnemen in het ziekenhuis in Kandy en informeerde de familie. Natuurlijk was iedereen ontsteld en vroegen hoe dit mogelijk was. Sharmalie hield haar mond over wie de vader was, anders kon hij met haar trouwen. Haar tante, die in het ziekenhuis werkt, heeft haar die week verzorgd en van eten en drinken voorzien, en moeder heeft bij de kinderbescherming geregeld dat Sharmalie naar ons kon, want deze schande was thuis onmogelijk. Sharmalie had al die 8 maanden dus nog nooit een dokter gezien, en haar buik de laatste maanden strak afgebonden. Ze had nog een maandje te gaan volgens de scan, maar de baby meldde zich een week eerder. De bevalling ging snel en zonder problemen kreeg ze een dochtertje van net 2 kilo.

Ze wist dat ze dit kindje niet mee naar huis kon nemen, haar vader was enorm kwaad.

Haar moeder is toen gelijk, nadat Sharmalie ontslagen werd uit het ziekenhuis, naar de kinderbescherming gegaan voor hulp. Op dat moment was daar een echtpaar, dat dolgraag een baby wilden adopteren. Al maanden ervoor waren ze hiervoor bij de kinderbescherming geweest. Het was nog een heel regel, in overleg werden zij de adoptieouders. Dit zijn maar een paar voorbeelden maar zo heeft iedere moeder haar eigen verhaal.

Lokale adoptie in Sri Lanka neemt toe en word ook steeds beter geaccepteerd door de buitenwereld. Bij de kinderbescherming in Kandy staan zeker 400 echtparen op een wachtlijst.

Bij toekomstige ouders komt er iemand van de kinderbescherming op bezoek om het zogenaamde rapport voor

huisonderzoek te schrijven. Belangrijk is dat aanstaande ouders een huis of land hebben, leeftijd is minder belangrijk.

Heel vaak wil men liever een meisje dan een jongen, omdat ze dan iemand hebben die hen later zal kunnen verzorgen.

Ook was het nog mogelijk om 3 gezinnen te helpen met het vernieuwen van hun onderkomen:

- Een huisje van een moeder met 3 kinderen bij wie opa en oma nog in huis wonen, had geen raam geen deur en het huis was niet hoger dan 1.75 meter. We hebben de muren verhoogd en een nieuw dak geplaatst. Ook is er een raam en deur geplaatst. Daarnaast was het mogelijk de moddervloer te vervangen door een cementen vloer. De familie is super blij met hun huisje.
- Voor oma Peters en haar kleindochter Vasanthie, hebben we een dak op hun huisje gemaakt, ramen geplaatst, de muren gepleisterd en een cementvloertje aangelegd. Oma zorgt voor Vasanthie, een meisje van 12 jaar, haar ouders zijn overleden. Oma verdient wat geld door het maken van papieren zakjes, welke ze maakt van oude telefoonboeken en verkoopt aan lokale winkeliers. Een zwaar leven voor deze oma en haar kleinkind.
- Voor een andere familie met 6 kinderen hebben we een wc en een extra kamertje kunnen bouwen. De vader is metselaar, en die heeft alles zelf gedaan. Ze waren erg dankbaar en blij dat ze het geld voor materialen hebben gekregen uit Nederland.

Een blijk van vertrouwen was, dat de kinderbescherming met een verzoek kwam om twee kleine baby's op te nemen, die extra zorg en aandacht nodig hebben. Ze moeten dag en nacht gevoed worden, dus intensief.

Het project met de huizenbouw in Hantana was vertraagd, omdat de officieel schriftelijke goedkeuring hiervoor uit Colombo moest komen. Nu zijn we begonnen met 5 huisjes, de mensen zijn enthousiast en helpen goed mee. Eén van de huisjes was door de regen bijna geheel ingestort dus zijn we nu bezig met de muren en hopen voor de kerst bij allen het dak er op te krijgen.

Nu het einde van dit jaar er weer aan zit te komen wil ik graag een ieder van jullie nogmaals bedanken voor al jullie giften en hulp en steun, op welke wijze dan ook.
Dank jullie wel!

Alvast een hele fijne Kerst en een Voorspoedig 2009.

Uw bijdrage blijft welkom op: ABN Apeldoorn 53.13.58.119
Ten name van Stichting Amma Lamai

Mijn nieuwe telefoonnummer is: 0094 8 12217995

Hartelijke groeten,
Tine

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling), hierdoor is het mogelijk fiscaal gunstig te schenken

Wilt u deze rondschrijfbrief per mail ontvangen of heeft u een adreswijziging dan kunt u dit doorgeven met een email naar info@ammalamai.org Op de website www.ammalamai.org vindt u meer informatie.



Nilunika



Sharmalie



Esthel Pereira
149/7 Bremore Garden
Matalaroad
Katugastota
Sri Lanka
Tel. 00 94 812 498451

Katugastota december 2008

Auyobowan aan al onze vrienden.,

Hier is dan weer ons laatste nieuws van dit jaar van Flora Corner.

De afgelopen zomer kregen we een gift van Sacha uit Nederland. Hiermee konden we een schooluitstapje bekostigen. We huurden een bus waar alle kinderen en juffen inpasten en we reden hiermee naar het olifantenbad in Pinnewela. Het was een hele ervaring voor onze kinderen en zij genoten erg. Ook bezochten we nog 2 tempels. Het was een fijn en geslaagd uitstapje met elkaar.

Op dit moment zijn er 25 kinderen in onze school, waarvan 18 kinderen onze school zullen verlaten aan het einde van dit jaar. Zij gaan naar de regeringsschool.

We zijn weer heel druk geweest met het oefenen voor het concert en de kerstviering.

Op 29 november was de uitvoering van het concert en de mensen vonden het heel mooi. Iedereen heeft genoten en dat geeft veel blijde gezichten.

Begin december vierden we het kerstfeest, samen met de ouders. Het was een mooi feest.

De dag erna konden nieuwe kinderen zich aanmelden. Er werden 40 aanmeldingen ontvangen!

Tot zover ons nieuws voor dit moment. We sturen onze hartelijke groeten, onze dank voor alle hulp en hartelijke medeleven aan alle vrienden.

Van Flora Corner, de juffen en ouders en de kinderen, wensen u alle goeds,

Happy X'mas and New Year for 2009 God bless all,

Stella



Het uitstapje naar Pinnewela,
het olifantenbaden



Het Singalees Nieuwjaarsfeest.
Blossom de hulpjuf ontsteekt de
olielamp temidden van de kinderen.

Beste Sri Lankavrienden,

Allereerst wat huishoudelijke zaken die we aan bod willen laten komen:

We maken u graag attent op onze nieuwe website, www.ammalamai.org. U kunt hierop informatie lezen en ook contact met ons opnemen voor eventuele vragen en opmerkingen op info@ammalamai.org. Ook de nieuwsbrief wordt hierop geplaatst.

We kijken naar het werk van de Stichting Amma Lamai en naar Tine Haaima en Stella Pereira, twee werkers in het ontwikkelingsland Sri Lanka.

Steeds opnieuw blijven aanstaande moeders bij Tine komen voor onderdak en begeleiding, voor- tijdens- en na de komst van hun kindje. Steeds opnieuw vraagt het de juiste aandacht, voor iedere aankomende moeder op haar geheel eigen wijze.

Vaak hebben deze vrouwen al veel meegemaakt, en vraagt het goed kijken, vooral er doorheen kijken wat de juiste zorg kan zijn.

Dat vraagt tijd en goed handelen..

Het project voor moeder en kind is kleinschalig. Daarmee kan dan ook die zorg gegeven worden, die voor alle vrouwen en kinderen nodig is. We hopen en wensen dat het vertrouwen in een betere toekomst mag blijven groeien. Juist waar het hard nodig is, en het soms niet voor iedereen zichtbaar is.

Afgelopen jaar is ook veel aandacht weer gegaan naar de andere kortlopende projecten. Mensen die een beter huis hebben gekregen, scholing, een baan.

Steeds opnieuw is er perspectief.

Er wordt samengewerkt, het is een wisselwerking van geven en nemen tussen mensen onderling.

Het onderwijs op de Montessorischool, geleid door Stella Pereira, biedt op haar geheel eigen wijze hulp aan de kinderen.

Ontwikkelen van creatieve activiteiten en kennis van taalgebruik en samen delen en spelen. Reden tot dankbaarheid, zo zichtbaar voor allen die er dicht omheen staan.

Maar ook zichtbaar voor allen die er verder vanaf staan, die vertrouwen geven en zo het perspectief vergroten. Een wisselwerking tussen Nederlanders en Sri Lankanen.

Steeds opnieuw, ook dit jaar, groeien we weer naar het feest van vrede en verbondenheid.

Welke grote en mooie woorden zouden ons beleven in deze kersttijd kunnen versterken? .

Steeds opnieuw, tot we het begrijpen en doorvoelen.

Nee, geen woorden.....horen, zien en stil worden.

Opnieuw.....opnieuw bedanken we u van harte voor uw steun aan de projecten van Amma Lamai .

We hopen van harte dat u steeds opnieuw mag ervaren dat we elkaar, door de hulp aan de ander, verrijken met vertrouwen in de mensen.



baby Hasini Pryadarshani

Klein Begin

Een waterdruppel
die aanhoudt
holt een steen uit.
Een klein onooglijk
licht
verdrijft alle
vijandschap.

Een kind dat
bedelt om
brood en onderdak,
zal uiteindelijk
het voedsel
worden,
dat allen sterkt
die durven te verwachten
dat het anders
wordt
in onze Wereld.

Het bestuur van Amma Lamai wenst u
Fijne Feestdagen en Alle Goeds voor 2008