



Stichting tot steun
aan moeder en kind
in Sri Lanka
Contactadres: Y. Horevoorts-
Neuleman,
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
h o t 055- 5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
Banknr. ABN-AMRO
53.13.58.119 te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya juli 2009

Beste mensen,

Goed nieuws de oorlog is voorbij!

Triest dat het zoveel onschuldige mensenlevens heeft gekost.

Nu maar hopen dat de overige families, die nu allemaal in kampen zijn ondergebracht, snel terug kunnen naar hun dorpen en hun leven weer kunnen oppakken.

Onze hulp bij het bouwen van de huizen, voor mensen hier in de buurt, gaat door.

De 5 huizen in HANTANA ESTATE (theeplantage) zijn klaar. Deze worden bewoond door gezinnen die op een estate aan het werk zijn als theeplukkers. Iedereen heeft elkaar geholpen en binnen zes weken waren de huizen klaar.

Ook heeft iedereen nu zijn eigen toilet en dit is een echte luxe voor de familie. Voorheen verdwenen de mannen ergens in de bosjes. De vrouwen in een nood wc, een gat in de grond met wat aan elkaar genaaide jute zakken er omheen. Op deze plek is water geen probleem, dit komt uit een bron in de bergen.

We zijn nu begonnen in MAWALAWATTE, dit gebied ligt aan de andere kant van de berg waar het Amma Lamaihuis tegenaan staat.

Daar moeten enkele gezinnen hun "line" huizen (onderkomens in de vorm van kamers in een rij) verlaten. Er komt een gebouw van de Peradeniya Universiteit te staan.

Aangezien de gezinnen door de bouw van het universiteitgebouw door de regering hun "line" huizen moeten verlaten, compenseert de regering hen deels door een stukje grond te geven waar zij een nieuw onderkomen kunnen bouwen. Om het bouwen van een onderkomen ook financieel mogelijk te maken verstrekt de regering leningen aan deze gezinnen.

Voor een alleenstaande moeder of een gezin zonder vaste baan is het onmogelijk om een lening af te sluiten bij de bank omdat ze niet genoeg verdienen voor hun levensonderhoud.

Enkele van deze gezinnen proberen we nu te helpen, en een van hen is Yamunalatha (Yamu) .

Haar man stierf jong en liet Yamu achter met twee jonge kinderen. Yamu keerde terug naar haar ouders en broers in het line huisje. Daar kreeg zij een verhouding met een getrouwde man en raakte zwanger. Een schande voor de familie, die haar het leven erg moeilijk maakte. Ze werd geslagen als de broers dronken waren, en ze kreeg niets meer te eten. Volgens de familie zou haar broer zich zo hebben geschaamd voor de situatie dat hij zich van het leven heeft beroofd. Yamu kreeg daar de schuld van.

Yamu besloot haar kindje af te staan aan de kinderbescherming. Haar kindje ging naar het staatskinderthuis Tikiri Sevana, maar omdat het kindje zwak was, werd het bij ons gebracht voor extra zorg. Binnen een jaar werd het kindje lokaal geadopteerd. Yamu heeft een zware periode achter de rug, wij hopen door haar te helpen met haar huisje bij te dragen aan een goede toekomst.

Een ander huis is voor een gezin met zes kinderen. De vader heeft last van astma en hartproblemen maar doet zijn best om toch kleine betaalde werkzaamheden te vinden. Zo schildert hij en verricht tuinwerkzaamheden. Om een lening aan te gaan bij een bank ...en deze dan terug te betalen, is vrijwel onhaalbaar.

En zo zijn er nog een aantal gezinnen enorm blij met onze hulp. Voordat wij gezinnen helpen controleren wij eerst of onze hulp echt nodig is.

Mijn laatste visum aanvraag is erg moeizaam verlopen. Normaal krijg ik altijd een visum voor een jaar, maar de laatste drie keer moest ik eerst een werkvergunning aanvragen, want zonder een werkvergunning geen visum. Voor mij een spannende tijd of ik op tijd een verlenging zou krijgen, en dat na bijna 25 jaar hier in Sri Lanka werkzaam te zijn. We hebben heel wat hulp gekregen van onder andere de kinderbescherming hier in Kandy, en we zijn hen dan ook zeer erkentelijk.

Sinds kort is er een nieuwe commissioner aangesteld bij de kinderbescherming. Hij heeft ons mede geholpen met de visum aanvraag. Hij heeft mij benaderd met de vraag of ik weer kinderen wilde opvangen die zij vanuit de kinderbescherming doorsturen vanwege de behoefte aan speciale zorg.

Vorige keer zijn er twee baby's doorgestuurd, welke te vroeg waren geboren en door hun moeders waren achtergelaten in het ziekenhuis. Ranga van 1,9 kilo en Kumara van 1,2 kilo hadden intensieve zorg nodig. Iedere twee uur dienden ze gevoed te worden zowel overdag als 's nachts. Na 6 weken waren ze zo aangesterkt dat ze 's nachts doorsliepen.

Na 4 maanden waren ze goed op gewicht en konden ze voor lokale adoptie gaan. Ouders die al jaren op de wachtlijst stonden hebben de kinderen geadopteerd en zijn geweldig blij, ze bellen geregeld om te vertellen hoe het met de kinderen gaat.

Ruwanie, het meisje dat al vanaf haar geboorte bij ons is opgegroeid (inmiddels 18 jaar oud), is samen met haar dove moeder Ruwanmali bij Stella (van Flora Corner) gaan wonen.

Ruwanmali werkt in Katugastota in een confectiebedrijf, en dochter Ruwanie werkt met veel plezier in een opvangcentrum voor straatkinderen in het centrum van Kandy.

Ruwani hoopt binnenkort naast haar werk met een opleiding tot kleuterleidster te beginnen. Voor het eerst zelfstandig wonen valt niet mee. Zelf je boodschappen doen, koken, je rommel opruimen en geld beheren... ze hebben er allebei plezier in.

Binnenkort krijgen we via de kinderbescherming een aantal baby's uit het staatstehuis Tikiri Sevana. In het staatstehuis zijn stafleden vervangen wat een goede bijdrage heeft geleverd aan de zorg voor de kinderen. De nieuwe commissioner van de kinderbescherming is zeer begaan met de kinderen van Tikiri Sevana en wil er alles aan doen om de levensomstandigheden van de kinderen te verbeteren.

Beste mensen, nogmaals hartelijk dank voor alle giften en vertrouwen dat jullie in mij hebben. Binnenkort vakantietijd voor Nederland, geniet ervan.

Uw bijdrage blijft welkom op: ABN Apeldoorn 53. 13.58.119
Met vermelding van Amma Lamai voor Tine Haaima.

Hartelijk groet,
TINE en van allen hier in het Amma Lamaihuis.



Huizen in Hantana zijn klaar



Kumara 8 weken oud



Esthel Pereira
149/7 Bremore Garden
Matalaroad
Katugastota
Sri Lanka
Tel. 00 94 812 498451

Katugastota, juli 2009

Beste allemaal,

Hierbij het nieuws vanuit Flora Corner school.

Na het Sri Lankaans Nieuwjaar in april en het Vesakfeest (boeddhistisch) kwamen de leerlingen na 2 weken vakantie weer naar school.

Het Nieuwjaar in april is uitbundig gevierd. Overal was versiering aangebracht en werden lampionnen opgehangen.

Dit feest is op onze school gevierd met de kinderen en hun ouders.

De kinderen droegen kleding uit verschillende tradities en religies, en voerden bijbehorende dansjes op.

De kinderen zijn, samen met hun ouders, ter ere van het Vesakfeest naar de tempel geweest en zij dragen dan witte kleding, nemen bloemen mee en branden wierook.

Een van de kinderen, die met haar moeder op straat bedelt, werd door de andere ouders buitengesloten.

Door begeleiding van onze leerkrachten en het meedoen met de festiviteiten werden moeder en kind bij de groep betrokken.

De schoolkinderen komen uit de allerarmste bevolkingsgroepen en om dit feest op deze manier met elkaar te vieren is voor hen bijzonder.

Het feestvieren was erg dubbel omdat in het noorden de gevechten doorgingen, en er voedsel en kleding ingezameld werd voor de mensen in nood.

Intussen is de strijd voorbij en dat is goed nieuws.

Het is een extra drukke tijd voor mij, omdat een zieke neef, Dino, veel bij mij in huis is.

Hij heeft een hartafwijking en moet regelmatig naar het ziekenhuis in Kandy. In dit ziekenhuis krijgt hij de beste behandeling.

Ondanks dat is het perspectief niet rooskleurig. We begeleiden hem zo goed mogelijk en we bidden voor hem. Het is een moeilijke periode voor hem en zijn naaste familie.

Ruwanmali en Ruwani, moeder en dochter zijn bij mij in huis getrokken voor een zelfstandig wonen training. Zij hebben lange tijd bij Tine gewoond, en Ruwani was, samen met Pradeep, een van de eerste baby's in het Amma Lamaihuis. Tine heeft hen veel begeleid en moeilijkheden overwonnen.

Er valt altijd nog wat te leren en het is fijn dat het hier kan.

Tot zover ons laatste nieuws, we wensen jullie een goede zomervakantie.

Vanuit Flora Corner hartelijke groeten en Gods Zegen,

Stella, onderwijzeressen en kinderen.



Stella Pereira staat rechts achter de schoolkinderen



Dansen en kleding uit verschillende traditie's en religie's