



Stichting tot steun
aan moeder en kind
in Sri Lanka
Contactadres: Y. Horevoort-Neuleman,
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055- 5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peredeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
Banknr. ABN-AMRO
53.13.58.119 te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Beste allemaal,

Groetjes vanuit een erg warm Sri Lanka. De laatste maanden was het heet en erg droog, met als gevolg heel weinig water. Ook de beek waaruit ons water komt stond droog.

We zijn blij dat het nu af en toe flink regent, soms zo veel water dat de weg meer op een rivier lijkt.

De diepe kuilen zijn heel verraderlijk, soms wel een meter diep. De twee watertonnen achter het Amma Lamaihuis zijn nu weer vol dus het gesleep met jerrycans hoeft even niet.

Inmiddels zijn de laatste drie vrouwen bevallen, en alle drie hebben ze hun kindje afgestaan voor adoptie.

De baby van Charmila werd na 26 weken zwangerschap geboren en had een gewicht van 1 kilo. Het jongetje had veel zorg nodig, maar heeft het gelukkig gered.

Hij is nu bijna 7 maanden en weegt nu 4,5 kg, is klein maar verder gezond zeer alert en actief.

Deze maand zal hij geadopteerd worden door een Sri Lankaanse familie uit Engeland.

De baby van Swarna wordt geadopteerd door een Sri Lankaanse familie die in Canada woont.

De baby van Renuka is geadopteerd hier in Sri Lanka.

Renuka is via een verpleegster uit het ziekenhuis doorverwezen naar ons. Ze is 40 jaar en komt uit Kandy, en voor de derde keer zwanger. Eerder was ze bevallen van een tweeling, één van de baby's is na een week aan een hartafwijking overleden. Voor de andere baby zorgde ze een jaar helaas kon Renuka de zorg niet volhouden. Regelmatig vertrok Renuka uit huis en kwam na maanden weer opdagen. Haar moeder en broer hebben de zorg van deze jongen op zich genomen.

Vier jaar later kwam Renuka zwanger thuis, de vader onbekend en opnieuw beviel ze van een jongen, die ook gedeeltelijk opgevoed werd door haar moeder en broer.

Op een dag heeft Renuka de baby meegenomen en vervolgens afgestaan aan een familie die geen kinderen konden krijgen. Maanden heeft ze toen gezworven en haar familie wist niet dat ze de baby had weggegeven tot het moment dat Renuka weer eens thuis kwam.

Vervolgens is Renuka verschillende keren naar het buitenland gegaan via een uitzendbureau om te werken in de huishouding in onder andere Jordanië en Koeweit. Deze contracten zijn meestal voor twee jaar maar telkens kwam ze eerder terug, het hoe en waarom blijft een vraagteken. Renuka bleef zwerven en zo is zij gevonden door haar broer, ernstig verwaarloosd en zwanger. Zo is zij uiteindelijk bij ons terechtgekomen.

Bij ons zonderde ze zich af van de andere meisjes en moest ik zowaar voor het eerst in mijn leven de kasten op slot doen omdat ze stiekem etenswaren uit de kasten haalde. De andere meisjes vonden haar onberekenbaar en waren bang. We hebben een arts en psychiater bezocht en deze schreef haar medicatie voor.

Haar levensverhaal loopt nog verder, want na verloop van tijd bleek dat haar zoon, intussen 10 jaar, naar haar op zoek was gegaan. Via de politie en de kinderbescherming is één en ander uitgezocht, en vanwege haar onberekenbare gedrag is haar broer als voogd aangesteld en hij zorgt nu voor de jongen.

Het kindje waar ze pas van bevallen is, heeft ze nu officieel afgestaan voor adoptie. Er is een ingreep gedaan waardoor opnieuw zwanger worden niet meer kan. Uiteraard in overleg met moeder.

De huizenbouw is gestaag verder gegaan, vele gezinnen zijn blij en dankbaar met hun frisse, nieuwe onderkomen. Veel dank aan allen die dit mogelijk hebben gemaakt. De laatste maanden waren wat betreft de zorg heel pittig. We kijken uit naar een onderbreking om even bij te tanken.

Hartelijk dank voor al uw steun op welk gebied dan ook, het geeft opnieuw uitzicht op betere levenskansen.

Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 t.n.v. Stichting Amma Lamai.

Groeten,
Tine

Indien u deze rondschrijfbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: w.dehen@chello.nl
Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org
Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking
Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).



Esthel Pereira
149/7 Bremore Garden
Mataroad
Katugastota
Sri Lanka
Tel. 00 94 812 498451
Email: floracorner@gmail.com

Katugastota april 2010

Ayobowan aan allemaal,

Dit is ons eerste 3 maandelijksse nieuws voor u van dit jaar.

Op 4 januari is onze school weer begonnen en op het moment zijn er 32 kinderen.

We vierden ons Singalese Nieuwjaar op 8 april met onder andere de traditie van de overkokende melk.

Ook brengen de kinderen speciale eer aan hun ouders en onderwijzeressen, als teken van respect.

De tafels waren mooi opgemaakt met rijstemelk, bananen, diverse soorten oliecake en zoetheid en het aansteken van de olielamp. Het vieren van het Singalees Nieuwjaar stamt al van voor de eeuwtelling en heeft een Hindoeïstisch gedachtengoed. Bij het uitvoeren van de vaste rituelen hoopt men bescherming te ontvangen voor het nieuwe jaar.

Als opening begonnen de kinderen met de drummuziek en volksdansen. Daarbij waren de kinderen gekleed in de nationale Sri Lankaanse kleuren en ze zagen er prachtig uit.

Ze presenteerden ook nog iets van sport en iedereen vermaakte zich uitstekend. In de hitte waren de verkoelende drankjes heel welkom.

Na afloop ontvingen de kinderen een presentje. Daarmee werd de vakantie ingeluid tot 22 april.

In februari kwam er een Nederlands echtpaar, familie van der Meijde uit Ede, bij ons op visite en zij hebben mij zeer verrast met het helpen verven van alle tafels, stoelen en muren. We zijn daar heel blij mee en bedanken hen hartelijk voor deze inspanning.

We wensen u allen een Voorspoedig Nieuwjaar en hartelijke dank voor uw steun.

We denken aan u allen, met hartelijke groeten van Flora Corner; de onderwijzeressen, kinderen en ouders.

Stella



Het Singalees Nieuwjaar met het traditionele melk overkoken.



De kinderen en leidsters van Flora Corner.