

Stichting tot steun  
aan moeder en kind  
in Sri Lanka  
Contactadres: Y. Horevoorts-  
Neuleman,  
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen  
tel. 0578- 575141  
[info@ammalamai.org](mailto:info@ammalamai.org)  
[www.ammalamai.org](http://www.ammalamai.org)  
h o t 055- 5338290



Tine Haaima  
48 Bowalewatte  
Augustawatte  
Peradeniya  
Sri Lanka  
Tel. 0094 812217995  
Banknr. ABN-AMRO  
53.13.58.119 te Apeldoorn  
e-mail: [tine@ammalamai.org](mailto:tine@ammalamai.org)

Peradeniya, september 2010

Lieve allemaal,

Via deze nieuwsbrief wil ik graag iedereen nogmaals bedanken voor alle belangstelling voor mijn 25 jarig jubileum op 12 juni van dit jaar.

De vele hartverwarmende woorden, kaarten, zoveel giften, heerlijke chocolade, bloemen en cadeautjes en zoveel meer maakten dit tot een onvergetelijke dag.

En dan ook nog de onderscheiding!

Ik kan jullie vertellen dat ik zelf tot op het laatste moment niet op de hoogte was of zelfs maar een idee had van deze Koninklijke onderscheiding tot ridder in de Orde van Oranje Nassau, het was echt een hele grote verrassing. Nooit verwacht maar ben er wel blij mee. En dan alle vrienden en belangstellenden vanuit heel Nederland en België, mensen bedankt!

Graag had ik persoonlijk iedereen willen bedanken of een praatje willen maken, maar door de grote opkomst was dat helaas niet mogelijk, mijn excuses hiervoor, want velen kwamen toch van heel ver.

Ook Stella en Zuster Dulcie waren erg onder de indruk en hebben genoten, ook namens hen hartelijk dank!

Stella is op dit moment herstellende van haar borstoperatie en zal deze maand haar laatste chemokuur krijgen. Dan volgen nog 3 weken bestraling en we hopen dat ze dan genezen wordt verklaard.

Tot zo ver gaat ze er heel goed mee om en is ze heel positief.

Ook zuster Dulcie heeft deze maand onverwacht een buikoperatie ondergaan. Ze had al enige tijd rugklachten. Gelukkig is de operatie goed verlopen en moet ze het nog even rustig aandoen.

Vanaf juli dit jaar werkt zuster Dulcie niet meer voor de school, maar woont en werkt nu in Kurunagale als Provinciaal Superior van haar Salvatorianen orde.

Tijdens mijn afwezigheid is in huize Amma Lamai alles goed verlopen. We hadden deze keer een oppas/tuinman die hier 24 uur per dag aanwezig was. Helaas is Liesbeth, één van mijn hulpen, teruggegaan naar Dubai waar ze opnieuw een baantje aangeboden kreeg. Daarvoor in de plaats is nu Roshani bij ons.

Al vrij snel kregen we via de kinderbescherming een spoedopname, de 2 maanden oude baby Fathima. Zij was net ontslagen uit het ziekenhuis en woog 1,3 kilo. Bij haar geboorte woog ze 550 gram, haar moeder deed helaas afstand.

Fathima dronk goed en met regelmaat van iedere twee en een half uur kreeg ze een flesje. Al spoedig woog ze 2 kilo.

Tijdens een weekend was ze niet helemaal in orde en heb ik haar door de arts in het ziekenhuis na laten kijken. Er was niets te vinden maar voor alle zekerheid bleef ze voor observatie in het ziekenhuis. Ze moest nog even bloedprikken, waar ze erg van overstuur raakte en zelfs zuurstof toegediend kreeg. Maar na een poosje werd ze rustig, ik ging naar huis en Sunethra zou die nacht blijven waken.

In de nacht kreeg ik een telefoontje dat de baby overleden was. Dit had ik echt nooit verwacht en ben erg geschrokken en verdrietig.

We hebben de oorzaak van overlijden laten onderzoeken en vermoedelijk was er een bacterie die een fatale infectie in de buik heeft veroorzaakt. Ze was te klein en had daardoor te weinig weerstand.

Omdat de baby van de staat is, moet er een standaard procedure gevolgd worden. Eerst naar de politie voor aangifte, dan de kinderbescherming en tot slot de rechtbank. En dat is heus geen pretje, maar we zijn vrijgesproken. De baby is door de staat begraven.



Op dit moment hebben we Pravithra, nog een baby uit het staatstehuis. Ze is zwaar verwaarloosd en via de rechter uit huis geplaatst.

Ze is nu ongeveer een jaar en weegt 4,5 kilo. De moeder heeft het huis verlaten toen ze twee maanden oud was. De vader heeft haar gevoed met thee in plaats van melk. Ze heeft een enorme achterstand, ze heeft onder andere moeite om haar hoofdje op te tillen, te zitten of om te draaien. We zien nu al vooruitgang en ze zal de komende maanden nog een poosje bij ons blijven.



\* Hierboven links een foto van Roshani met Pravithra. Rechts Pravithra in maxi cosi.

Nadat we terugkwamen na alle feestelijkheden in juni, kwamen er veel verzoeken binnen om hulp. De vraag van vele mensen, die aan de poort van het Amma Lamaihuis kwamen, was voor hulp bij de bouw van nieuwe huizen. Dit zal ik eerst bekijken en dan zien hoe we hieraan verder kunnen werken.

De dag dat we terugkwamen stond hier een huilende moeder op de stoep om te vragen voor een donatie voor haar zoon. Hij was een aantal maanden geleden bij een treinongeluk zijn beide benen verloren en ligt nu passief voor het raam. Hij kan geopereerd worden en dan eventueel in een rolstoel, maar daar is 55.000 rupees voor nodig, omgerekend is dit 400 euro. De zoon was kostwinner, en nu gaat de moeder van deur tot deur om het geld bij elkaar te vragen.

Ze had al 80 euro verzameld en de rest ga ik haar geven van de giften die ik mocht ontvangen tijdens mijn jubileumfeest.

Mijn buurman, dokter Susila, werkt in het Peradeniyaziekenhuis. Hij heeft contact met de arts die gaat opereren en weet dat het geld er is.

Eind september is de operatie gepland en daarna weet ik nog wel een mogelijkheid om aan een rolstoel of kunstbeen te komen.

Ook heb ik een familie blij kunnen maken met de aanleg van elektriciteit, het is een alleenstaande moeder met 3 kinderen, en ook kostwinner, ze verdiend 1.50 euro per dag zodat ze haar kinderen te eten kan geven. Ze zijn heel erg blij en het is veel veiliger, voorheen had ze licht met olielampjes.

Dan is er deze week een concert in Colombo van de Drifters en de Surpremes, uit de jaren 60. Deze muziek vind ik geweldig en daar ga ik met vrienden van genieten.

Natuurlijk wil ik tot slot ook onze mensen in Nederland, met name het bestuur van Amma Lamai en de vele vrienden die geholpen hebben met alle voorbereidingen en de helpende handen gedurende het feest, hartelijk bedanken.

Jullie zijn er heel druk mee geweest en ik waardeer dit enorm.

Dirk, bedankt voor het bijhouden van de site [www.ammalamai.org](http://www.ammalamai.org)

Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 t.n.v. Stichting Amma Lamai.

Heel veel hartelijke groeten, ook namens Stella en zuster Dulcie,

Tine

Indien u deze rondschriftbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: [w.dehen@chello.nl](mailto:w.dehen@chello.nl)

Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website [www.ammalamai.org](http://www.ammalamai.org)

Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

### **Roeping**

**Eens had zij de roep vernomen  
van het hulpeloze kind  
En spontaan is zij gekomen  
heeft de taak op zich genomen  
om te zorgen voor het kind  
dat men als een vondeling vindt**

**Maar elke baby heeft een moeder  
die twee horen bij elkaar  
als kind en moeder zijn gescheiden  
zullen beiden daaraan lijden  
vandaar is dit een groot bezwaar  
dat is immers zonneklaar,**

**Daarom bleef er nog een wens;  
te besturen, als een hoeder  
een tehuis voor moeder en kind  
met als achterban veel fans  
picobello op zijn Twents  
er continu zijn als stand-by  
nu is er "AMMA LAMAI"**



Met dank aan Paul Wind die doel en perspectief prachtig weet te verbinden in zijn gedicht Roeping, speciaal voor Tine geschreven voor haar 25 jarig jubileum.