



Stichting tot steun
aan moeder en kind
in Sri Lanka
Contactadres: Y. Horevoorts-
Neuleman,
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055- 5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
Banknr. ABN-AMRO
53.13.58.119 te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya, december 2011

Hallo allemaal,

Bijna weer een jaar voorbij, een jaar waarin weer veel is gebeurd.

* Mijn 25-jarig jubileumfeest in Sri Lanka, is een bijzondere dag geweest met goede herinneringen.

* De baby's die het afgelopen jaar weer geholpen zijn en natuurlijk de ongehuwde moeders.

* Ook dit jaar zijn er weer heel wat huizen gebouwd.

Op dit moment wonen er vier baby's in het Amma Lamaihuis.

De kinderbescherming heeft ons weer gevraagd enkele baby's vanuit het nabijgelegen kinderkuis Tikiri Sevenne te verzorgen, De kinderen met een speciale zorgbehoefte kunnen daar niet voldoende zorg krijgen.

Prawithra, 2,5 jr. is al ruim een jaar bij ons. Zij heeft een hersenbeschadiging en daardoor ernstig spastisch. Ze praat niet, maar door oogcontact valt er met haar te communiceren. Ze begrijpt veel, is vrolijk, maar heeft veel hulp en zorg nodig. Ze krijgt voldoende voeding binnen, (alles gepureerd) maar komt nauwelijks aan. Op dit moment weegt ze 6 kg. en 400 gr.

Wimansa, 1,8 jr. is nu 5 maanden bij ons. Eveneens een meisje, dat veel extra zorg vraagt. Ze heeft slikproblemen en krijgt daarom alles vloeibaar. Er wordt nog onderzocht hoe het met haar zicht is. Ze was ernstig verwaarloosd.

Ze lag alleen maar in bed, kreeg geen lichamelijk contact, werd niet gedragen of geknuffeld.

Voor beide kinderen hoop ik dat de kinderbescherming in Sri Lanka een goed plekje vindt.

Warshila, 1 jr. is al vanaf 6 weken oud bij ons in huis. Zij was ondervoed toen ze bij ons kwam, maar is nu een vrolijk, levenslustig, ondeugend meisje. Volgens de gegevens die we hebben gehad heeft haar moeder geprobeerd haar weg te geven en is toen gearresteerd. De rechtszaak is nog steeds niet voorbij en dat betekent dat Warshila nog niet geadopteerd kan worden. Het is verdrietig dat dit zo lang moet duren, want het zal voor Warshila steeds moeilijker worden straks te wennen aan haar nieuwe ouders. Op de foto Warshila (links) en Madushika in bad.

Madushika, 1 jr. was 3 maanden oud toen ze bij ons kwam en ernstig ondervoed was. Madushika is geboren op het reinstation, zonder hulp van een deskundige. Moeder, die niet getrouwd is, heeft haar dochttertje daarna achtergelaten bij haar ouders. Deze gaven haar pure koemelkpoeder te drinken waardoor ze diarree kreeg en uitgedroogd raakte. Via de kinderbescherming, die gewaarschuwd werd door de burens, is het meisje samen met haar broertje van 4, dat emotioneel verwaarloosd was, uit huis geplaatst. Madushika is nu één jaar en het is nu een stevig, gezellig en ondernemend meisje. Waarschijnlijk is er tijdens de bevalling iets beschadigd in haar neusje en zal hier binnenkort onderzoek naar gedaan worden. Ze slaapt, maar ze kan snurken..... niet te geloven.



De ongehuwde moeders, die we hier in huis zien, hebben ieder een eigen verhaal.

Gauri, een 17 jarige jonge vrouw, is vanwege haar leeftijd via de kinderbescherming bij ons terecht gekomen. Gauri heeft het verstandelijke niveau van een 7 jarige, en vanaf haar 11de is ze regelmatig seksueel misbruikt. Hierover lopen verschillende rechtszaken. Ze raakte zwanger en het is niet bekend wie de vader is. Ze is de jongste uit het gezin. Dit gezin woont op een theeplantage in een zogenoemd linehouse, een eenvoudig huis in een lange rij.

Op 26 oktober is ze d.m.v. een keizersnede bevallen en is in overleg met de arts en psychiater op hetzelfde moment gesteriliseerd. De ouders van Gauri zagen geen mogelijkheid om voor de baby te zorgen en Gauri kan de verantwoordelijkheid niet aan een kind op te voeren. Dit meisje is vanaf haar 6de maand zwangerschap bij ons in huis geweest. Ze had veel aandacht, zorg en bescherming nodig. Ze reageert in alle opzichten als een kind. Ze liep overal en nergens en bij voorkeur keek ze vanachter het hek wat er op straat gebeurde. Ze had geen idee dat ze zwanger was en als de baby bewoog, sloeg ze op haar buik.

De ouders van Gauri hadden aan de kinderbescherming gevraagd om de baby te laten adopteren. Na de bevalling had Gauri de eerste 3 dagen totaal geen belangstelling voor de baby en wilde beslist niet zelf voeden. De baby heeft toen een plek gekregen op de babyafdeling van het ziekenhuis. Op het moment dat Gauri weer op zaal kwam en de andere moeders haar aanspraken op haar "moederschap" wilde ze ineens wel voeden en ging regelmatig naar de baby kijken en hielp de verpleging haar om de baby te voeden. Na 5 dagen zou ze uit het ziekenhuis worden ontslagen. De situatie werd erg ongemakkelijk, want Gauri wilde haar baby houden en reageerde emotioneel. Haar ouders en ook ik waren hierbij aanwezig om Gauri mee naar huis te nemen en de baby over te dragen aan de kinderbescherming voor adoptie. Een zeer moeilijke situatie en in overleg met de kinderbescherming, de arts en de directeur van het ziekenhuis is besloten om zowel de moeder als de baby wat langer in het ziekenhuis te houden. Tot op heden is er geen oplossing en verblijven zij nog steeds in het ziekenhuis. De zorg is overgedragen aan de kinderbescherming.

De moeder van Gauri werd een dag na dit gebeuren opgenomen in hetzelfde ziekenhuis vanwege hoge bloeddruk, suiker en cholesterol. Moeder raakte in een depressie en overleed uiteindelijk een maand na dit gebeuren. Gauri werd op de hoogte gesteld dat haar moeder was overleden, maar bleef tot na de begrafenis in het ziekenhuis. De baby gaat uiteindelijk naar het kindertehuis en Gauri gaat terug naar haar vader. Al met al een verdrietige en ingrijpende gebeurtenis.

Op dit moment is er nog een jonge moeder, **Chammi** die in het leger werkte. Tijdens haar verlof heeft ze een buschauffeur leren kennen waar ze verliefd op werd. Ze is met de jongen mee naar huis gegaan en is niet meer teruggegaan naar het leger. De legerleiding kwam bij de ouders informeren naar hun dochter, maar de ouders waren niet op de hoogte van deze verhouding. Na 3 maanden heeft de moeder haar gevonden, Chammi was toen zwanger. Vader was zo boos en teleurgesteld, dat hij besloot dat Chammi niet meer thuis mocht komen. Moeder heeft druk uitgeoefend zodat Chammi is gaan trouwen, niet wetende dat haar dochter werd mishandeld, nadat haar man had gedronken. Ook was hij al eerder getrouwd geweest. Chammi is daarna weggelopen en naar haar tante gegaan die niet wist dat ze getrouwd en zwanger was. Toen haar tante door kreeg dat ze zwanger was, mocht ze ook daar niet blijven. Moeder heeft toen via **Women In Need** hulp gezocht en is uiteindelijk bij ons in het Amma Lamaihuis terecht gekomen. Intussen is ze van zoon Dinith bevallen en alles is goed. Haar man heeft inmiddels een scheiding aangevraagd. Hij heeft een nieuwe vriendin en wil daar weer mee gaan trouwen.



De **bouw van de huizen in Mawalawatta** gaat nog steeds door. Regelmatig komen mensen vragen om hulp. Het blijft moeilijk om iedereen te helpen. Ik probeer zoveel mogelijk de allerarmsten eerst te helpen. Op dit moment zijn we bezig met een huisje te bouwen voor 2 oude alleenstaande vrouwen, Lily en Sophie. Ze krijgen een 2 - kamerwoning, een woon en slaapkamer. Het dorp heeft zelf voorgesteld om deze 2 oude vrouwen eerst te helpen. Voor een gezin in Harakama, even buiten Kandy, hebben we een huis gebouwd met behulp van de hele buurt. Het gezin, vader- moeder en 2 kinderen, woonde op de top van een berg in een hutje. Ze hadden geen water en geen licht. De vader is chronisch ziek en de oudste dochter is gehandicapt. Het materiaal voor het bouwen van het huis kochten we in het dorp en de hele buurt hielp mee om alles naar boven te sjouwen. Enkele bouwvakkers hebben het metselwerk gratis gedaan. Bij het realiseren van dit huis was het heel bijzonder dat de hele buurt blij was voor het gezin. Vaak is er sprake van jaloezie. Het huis werd feestelijk geopend o.a. in het bijzijn van het parlementslid Dilum Amunegame en de dorpsbewoners, die allen zelfgemaakte lekkernijen meenamen.

Graag wil ik iedereen bedanken voor het vertrouwen, de belangstelling, de donaties in het afgelopen jaar.

Ik wens jullie allen een **Hele Fijne Kerst en een zeer Gezond en Voorspoedig 2012!!**

Uw bijdrage blijft welkom op: ABN Apeldoorn 53. 13.58.119 t.n.v Amma Lamai

Een vriendelijke groet,
Tine en alle medebewoners uit huize Amma Lamai

Indien u deze rondschrijfbrief wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: Wyenburg 13 – 7339DH Ugchelen of per email w.dehen@chello.nl

Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org

Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Leestip: Ad van Schaik beschreef zijn bezoek aan Tine Haaima in het Amma Lamaihuis in Sri Lanka, in een hoofdstuk in zijn boek: Een dictionnaire amoureux. Uitgeverij Aspekt ISBN-13: 978-94-6153-011-0



Bewoners Amma Lamai huis.



Esthel Pereira
149/7 Bremore Garden
Matalaroad
Katugastota
Sri Lanka
Tel. 00 94 812 498451
Email: floracorner@gmail.com

Ayobowan aan allemaal,

Hierbij alweer dit jaar ons laatste nieuws van "Flora Corner".

Op 26 november vierden we ons jaarlijkse concert met veel verschillende items, waar iedereen van kon genieten.

We waren heel verheugd dat we als eregasten Herman en Bea Rigterink in ons midden hadden. Samen met Tine genoten zij mee van ons concert.

Helaas was onze muziek- en danslerares ziek, mevrouw Goonewathe, en we vonden een vervanging in Pradeep Pillasage en mijn neef Dino. Zij maakten foto's en films voor de ouders.

Op 9 december vieren we een eindfeest met kinderen en ouders.

De kinderen krijgen dan hun rapport en werkboekjes mee en een klein presentje.

Aansluitend krijgen zij dan vakantie tot de eerste week van januari 2012.

Met veel genoegen vertellen we u dat we in augustus met onze kinderen en ouders en juffen een schooluitje hebben gemaakt naar de diertuin in Dehiwela.

Al heel vroeg in de ochtend vertrokken we en heel laat `s avonds kwamen we moe maar voldaan thuis.

De kinderen en de ouders waren heel blij en genoten volop.

Op de heenreis hebben we een stop gemaakt bij Gall, een historische badplaats, en de kinderen zijn daar de zee in geweest.



Voor volgend jaar is er al weer een lange wachtlIJst en de kinderen hebben het goed naar hun zin bij ons op school.

Mede dankzij de hulp van u allemaal is dit werk mogelijk. Nog steeds zijn er veel kinderen die anders niet de mogelijkheid hebben om dit Montessorionderwijs te volgen.

We gedenken u allen in onze gebeden en nogmaals onze dank, die is in geen woorden uit te drukken. Hartelijke groeten.

We wensen u allen een Gelukkig Kerstfeest en een Goed Nieuwjaar 2012.
Gods Zegen.

Stella Pereira.