



Stichting tot steun  
aan moeder en kind  
in Sri Lanka  
Contactadres: Y. Horevoorts-  
Neuleman,  
Molenbeek 11, 8171 EN Vaassen  
tel. 0578- 575141  
[info@ammalamai.org](mailto:info@ammalamai.org)  
[www.ammalamai.org](http://www.ammalamai.org)  
b.g.g. 055- 5338290



Tine Haaima  
48 Bowalewatte  
Augustawatte  
Peradeniya  
Sri Lanka  
Tel. 0094 812217995  
Banknr. ABN-AMRO 53.13.58.119  
te Apeldoorn  
IBAN: NL54ABNA0531358119  
e-mail: [tine@ammalamai.org](mailto:tine@ammalamai.org)

Peradeniya, augustus 2013

Beste vrienden van Amma Lamai,

Het is al weer even geleden dat er een nieuwsbrief kwam vanuit Sri Lanka.

Begin januari waren hier 36 mannen en twee dames van het bedrijf VMI uit Epe om mee te helpen met het bouwen van huisjes voor 8 gezinnen.

Voor het bedrijf was het een project tot teambuilding, gekoppeld aan een goed doel. Voor hen een vol programma en voor de gezinnen hier een lot uit de loterij. Voorafgaande hebben deze mannen zelf binnen hun bedrijf allerlei activiteiten ondernomen om geld te verzamelen voor onder andere materialen voor het bouwen van maar liefst 8 huisjes in één week tijd!

Al in oktober vorig jaar ben ik begonnen met voorbereidingen te treffen. Zo hebben we samen met een lokale aannemer er voor gezorgd dat de funderingen klaar waren en ook dat de materialen, stenen, zand, deuren, ramen etc. op de plaatsen aanwezig waren, zodat men meteen aan de slag kon. Gelijk na aankomst in januari is de werkplek bezocht en de volgende dag ging men aan de slag.

Geweldig om te zien hoe enthousiast ze waren, niemand had als beroep bouwvakker, allemaal technici en iedereen deed met plezier mee. Geen cementmolens aanwezig, maar alles met de schep en met bakjes naar de bouw brengen. Helaas werkte het weer niet zo erg mee, de regen kwam met bakken uit de lucht vallen, maar ondanks de regen werd er stevig doorgewerkt. Uiteindelijk is het hen gelukt om de meeste huisjes klaar te krijgen. Er moesten nog deuren en ramen ingezet worden en de vloeren met cement gestort worden.

Geregeld liep de hele buurt uit om te kijken wat er gebeurde en ook hielpen de bewoners en of burens een handje mee.



Bij deze nogmaals dank aan de mannen en 2 dames van het VMI uit Epe. Mede, namens alle families, voor jullie enorme inzet en enthousiasme. De gehandicapte Mozes is superblij met zijn nieuwe kamer en aangepaste toilet.

Intussen kreeg ik bericht uit Nederland dat het niet zo goed ging met mijn moeder. Door een val had ze pijn aan haar heup.

Daarbij kreeg ze longontsteking, de antibiotica sloeg niet aan, en toen ging het erg snel bergafwaarts. Een uur voordat ze stierf heb ik nog met haar gesproken via de telefoon, en heb haar kunnen vertellen dat ik de volgende dag zou vertrekken naar Nederland om bij haar te zijn.

Daarna kreeg ze een morfine injectie voor de pijn, dit heeft haar hart waarschijnlijk niet meer aan gekund en is ze toch nog onverwachts overleden.

Moeder is op 6 januari 2013 overleden, en in besloten kring hebben we op een goede manier afscheid van haar moeten nemen. Daarna was er nog veel regelwerk, onder andere haar huisje ontruimen.

Het was heel pijnlijk om zoveel dingen naar de vuilnis te moeten brengen, gewoon omdat niemand het wil of kan gebruiken, en te weten dat in Sri Lanka zoveel mensen er erg blij mee zouden zijn geweest.

Eind januari ben ik teruggereisd naar Sri Lanka.

In februari heb ik met de nodige rust, de draad van het dagelijkse leven weer opgepakt. Heb me voornamelijk bezig gehouden met het afmaken van de 8 huisjes.



In maart hebben we een nieuw onderkomen ingericht voor Ruwanmali en haar dochter Ruwani. Ruwanmali was 23 jaar geleden één van de eerste moeders in het Amma Lamaihuis en woont al jaren zelfstandig. Het huisje is ruimer en nu hebben moeder en dochter allebei een eigen hoekje. Met de donatie van Antoinette is er een prachtig rieten zitmeubel gekocht. Het is naar reuze tevredenheid van moeder en dochter geworden.

In april kwamen een aantal vrienden uit Nederland op visite en het was fijn hen te ontmoeten.

Zij hebben met mij enkele projecten kunnen bezoeken en geholpen met het aanschaffen van een materialenkast en materialen voor een Hinduschool voor kinderen met een beperking. De leerkracht liet zich graag enkele spelvormen uitleggen. Deze hulp was mogelijk met dank voor een bazaaropbrengst van een kinderdagverblijf uit Zeist.



In mei kwamen de eerste nieuwe aanstaande moeders weer in ons huis.

**\*Rizwana**, een 22 jarige vrouw, kwam bij ons met twee enorme koffers, en ze was ongeveer zes maanden zwanger. Ze werd naar ons doorverwezen via de kinderbescherming.

Volgens haar verhaal heeft ze vanaf haar 13de jaar gewerkt in het Midden Oosten als hulp in de huishouding. Ze had een kopie van haar paspoort bij zich, waarop stond dat ze 33 jaar zou zijn. Maar deze bleek vervalst door het agentschap die haar indertijd heeft uitgezonden.



Rizwana was 2 jaar toen haar moeder omkwam door etnisch geweld in het noorden van Sri Lanka, zij is daarna met haar vader in een vluchtelingenkamp opgenomen. Haar vader, een Tamil, is moslim geworden, en ook Rizwana kreeg een moslim naam. Vader overleed toen Rizwana ongeveer 5 jaar oud was en zij bleef alleen achter in het kamp, waar andere vluchtelingen waren die zich over haar ontfermden. Toen ze ongeveer 10 jaar was is ze meegenomen door een politieagent of soldaat naar Colombo om in zijn gezin te werken. Het gezin had twee kinderen, en ze zegt dat ze daar goed behandeld is.

Uiteindelijk wilde ze graag naar het Midden Oosten en heeft een agentschap gevonden die haar een vals paspoort heeft gegeven waarmee ze is vertrokken.

Op haar werkplek heeft ze bij het koken van melk haar buik verbrand en daarvoor heeft ze, goed verzorgd, drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Na twee jaar is ze teruggekomen naar het kamp in het noorden van Sri Lanka en verdeelde alle spaargelden aan de mensen in het kamp. Opnieuw vertrok ze naar het Midden Oosten. Daar ontmoette ze een Sri Lankaanse jongen en in vertrouwen gaf ze hem geld mee toen hij weer terugkeerde naar Sri Lanka. Ze bleven contact houden en hij vroeg haar terug te komen en met hem te trouwen. Bij terugkomst werd ze door deze jongen en zijn moeder van het vliegveld gehaald. Na verloop van tijd was het geld op en bleek dat de jongen getrouwd was en een zoon van 6 jaar had. Trouwen en een toekomst met hem was dus uitgesloten. Inmiddels was ze wel zwanger en haar vriend had haar sieraden en telefoon verkocht. Ze woonde in een huurkamer en ze viel steeds flauw, waardoor ze in het ziekenhuis belandde. Met dit verhaal werd ze door de dokter doorverwezen naar de kinderbescherming en is de politie ingeschakeld. De man wordt gezocht.

Voorlopig kunnen we Rizwana nog een tijdje helpen, en haar voorbereiden op de geboorte van haar kind. Rizwana wilde haar baby heel graag zelf houden.

Op dit moment krijgen we regelmatig aanmeldingen van vrouwen met allerlei problemen in de thuissituatie, doordat de partner geweld gebruikt of alcohol of drugs. En natuurlijk de schulden die daarmee ontstaan.

Ze verblijven dan een poosje in het Amma Lamaihuis om tot rust te komen, en wij adviseren waar mogelijk en verwijzen eventueel door naar de juiste instanties.

Het lijkt erop dat de vrouwen die hier zwanger komen, steeds meer gecompliceerde problemen hebben met vaak een trieste achtergrond.

\*Deze week ontvingen we **een nieuwe aanstaande moeder** van nog geen 18 jaar, zwanger geworden door een dronken broer. Het meisje heeft alleen haar moeder, die theeplukster is. Het meisje begrijpt niet wat er is gebeurd. Ze is analfabeet, en haar broer is inmiddels gearresteerd en ook al weer vrij omdat moeder en dochter niet naar het gerechtsgebouw zijn gegaan op de dag van de veroordeling. Het meisje heeft haar lagere school niet afgemaakt en zou gaan werken als theeplukster zodra ze 18 jaar zou worden.

\***Nandia** kwam in juni bij ons. Ze werd door het ziekenhuis in Peradeniya naar ons doorverwezen. Ze heeft daar een maand gelegen voor een depressie en suïcidale pogingen. Ze had een vriend die beloofd had om met haar te zullen touwen, maar eenmaal zwanger nam hij haar mee naar een arts voor abortus. Ze kreeg een injectie maar wist niet waarvoor dit was. Ze werd erg beroerd en ongesteld en is zelf naar het ziekenhuis gegaan. De zwangerschap is niet afgebroken en in april is een gezonde baby, Pudhja geheten, geboren. De vriend is opgepakt door de politie en veroordeeld. Er is geen huwelijk van gekomen en in een nog lopende rechtszaak wordt de vader alimentatie opgelegd voor de zorg voor de baby.

De gezinssituatie van Nandia is triest, haar moeder heeft nog twee zonen, allebei van verschillende vaders. Daardoor heeft moeder geen goede naam in het dorp. Nandia heeft als kind daar erg onder geleden, werd vaak gepest als kind van een "prostituee".

Nu zit ze in dezelfde situatie, wel een baby en niet getrouwd. Moeder wil nu wel op haar dochtertje passen, maar wil daar geld voor. Nandia weet dat moeder meer belang heeft voor geld als voor het kind en weet niet wat ze moet doen.

Nandia en haar baby zullen voorlopig nog een poosje hier blijven. Ze heeft nog medicatie en counseling, en hoopt dat de rechtbank er snel voor kan zorgen dat de alimentatie rond komt. Ze is lief voor haar kindje en verzorgd haar goed.



\* In mei kwam **Ketimati** in het Amma Lamaihuis. Ze is 40 jaar en moeder van twee kinderen van respectievelijk 14 en 12 jaar.

Door problemen in haar huwelijk heeft ze een overdosis medicijnen genomen. Haar gezondheid had aandacht nodig mede doordat ze drie maanden daarvoor haar nier aan haar man had afgestaan. Na twee maanden is ze aangesterkt weer naar huis gegaan. Met de start van goede begeleiding en counseling samen met haar man, blijft het hopelijk goed gaan tussen hen beiden.

Met al deze opvang zien we dat er nog genoeg werk te doen is in huize Amma Lamai.

Alle hulp die geboden is kon alleen dankzij uw aandacht en support, groot of klein, veel of weinig. De mensen zijn blij met hun verbetering. Bent u in de gelegenheid ons project te bezoeken, u bent van harte welkom.

Van hier uit wens ik een ieder een fijne vakantie, waar die ook gevierd wordt, verweg of bij huis, geniet ervan!  
Tot de volgende nieuwsbrief.

Hartelijke groeten,  
Tine

Indien u deze rondschriftbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: w.dehen@chello.nl  
Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website [www.ammalamai.org](http://www.ammalamai.org)  
Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking.  
Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)  
Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A