



Stichting Amma Lamai

Contactadres:
Y. Horevoorts-Neuleman
Molenbeek 11
8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055- 5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
IBAN: NL54ABNA0531358119
te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya, Oktober 2016

Beste allemaal,

Ayubowan vanuit Sri Lanka.

Hopelijk heeft iedereen genoten van een welverdiende zomervakantie 2016. Wij hebben dit jaar heel veel Nederlandse visites gehad, vrienden die ons al jaren sponsoren, maar ook kinderen die als baby bij ons woonden, en nu hun roots opzochten in de vakantieperiode. Heel erg leuk om de kinderen na zo veel jaren in goede gezondheid terug te zien. Wat fijn te zien dat het zo goed met hen gaat, sommigen al bijna volwassen!

Aan het begin van dit jaar zijn we druk bezig geweest met het bouwen van huizen voor gezinnen die in een bouwval woonden. Daarnaast hebben we huizen opgeknapt die niet voldeden maar bouwtechnisch wel een goede basis vormde. Velen hebben weer een beter onderkomen dankzij de steun van vele vrienden en donateurs.

Zo kreeg de familie Susantha een beter onderkomen door een keuken aan te bouwen. Aruna en Sunil de bouwmannen die ons helpen met de bouwwerkzaamheden hebben hier veel werk verzet. De familie Susantha met vijf kinderen woont naast Aruna. Zij hebben een huisje bestaande uit twee slaapkamers, zonder ramen of een deur in huis en een gedeelte gemaakt van afvalplaten deed dienst als open keuken. De keuken is klaar en vader is bezig met het afwerken van het aanrecht.



Een echtpaar uit Apeldoorn die ons al vanaf het begin steunt, zijn in maart hier op bezoek geweest. Zij waren heel spontaan en enthousiast om alles nu met eigen ogen te zien. Zij zijn het gezin Hemalatha gaan ondersteunen. Het is zo bijzonder wat dit doet met de mensen die hier een stukje verbetering in hun huisvesting krijgen. Zo blij met een stukje vooruitgang, een eigen aansluiting voor drinkwater en een goede afvoer voor water en sanitair. En ook een nieuw dak. De wc put is aangelegd, en heeft een grote betonnen deksel en ligt naast het huisje. Moeder is super blij dat ze nu niet meer steeds naar de burens hoeft voor water of om hun wc te gebruiken.

In het voorjaar kwam een oud collega op bezoek. Hij is net met pensioen en kwam als vrijwilliger helpen met de nodige klussen die er altijd zijn in en rond ons eigen Amma Lamaihuis. Zo heeft hij geholpen met het aanleggen van een prachtige mozaïekvloer bij ons eigen Amma Lamai huis. Een stukje comfort en onderhoud van ons eigen onderdak. We zijn heel blij en dankbaar voor deze enorme klus.





In mei ben ik nog een poosje in Nederland geweest om mijn familie en vrienden te bezoeken. En natuurlijk kijk ik welke route ik in deze korte tijd kan afleggen om vrienden van Sri Lanka te bezoeken. Ik hoop op uw begrip dat ik niet naar iedereen toe kan komen. Het hoogtepunt van mijn bezoek was de Waterloopleinmarkt in Ugchelen. Een vriendin van mij heeft ons project voorgedragen en zo stonden we op 28 mei achter de kramen met kleding. Een enorm groot spektakel waar een hele grote groep mensen jaarlijks zich enorm voor inzetten om de opbrengst te waarborgen voor goede doelen. Wat kan hier weer veel mee gedaan worden voor de mensen in Sri Lanka. Hartelijke dank voor alle inzet door iedereen die hieraan heeft meegedaan.



Vorig jaar werd op 15 oktober baby Ahinsa geboren, helaas met klompvoetjes. Foto links De 17 jarige moeder deed gelijk afstand van de baby en in mei dit jaar is Ahinsa geadopteerd door een Duits echtpaar. Zij zijn hier bijna drie weken geweest om aan hun dochter te wennen en daarna was de officiële overdracht bij de rechtbank in Colombo. We worden regelmatig op de hoogte gehouden over haar ontwikkeling, en ze is nu bijna een jaar en heeft haar eerst stapjes gezet. Foto rechts Het gaat heel goed en alleen 's nachts heeft ze speciale beugeltjes om haar beentjes te corrigeren. Vermoedelijk is er geen operatie meer nodig.



In juni is Pradeep getrouwd met Ishani. Pradeep is een van de eerste baby's geboren in huize Amma Lamai dus heel speciaal om nu ook bij zijn trouwfeest aanwezig te zijn. Het trouwfeest werd thuis gevierd met familie en alle burens en ook de werkkring van Pradeep, hij is fotograaf. Het jonge paar straalde en zij genoten van alle belangstelling. Het was een gezellig feest voor iedereen. Samen wonen ze nu in de annex waar voorheen Ruwini en haar moeder Ruwanmali woonden. Tijdelijk wonen zij voorlopig in ons Amma Lamaihuis totdat wij iets geschikts voor hen vinden.

Moeder Shyama heeft ons gevraagd om hulp voor een keuken. Ze wonen hier in de buurt. De fundering heeft wat meer tijd gekost vanwege de aflopende grond die opgehoogd moest worden. Daarna was de rest snel voor elkaar. Het gezin is erg blij met het resultaat, ze hebben nu een kamer en aparte slaapkamer en een keuken. Nu hoeft moeder niet meer in de woonkamer te koken. Ik kreeg een hele warme bedankbrief van hen. Deze kan u op onze site lezen, www.ammalamai.org



Bij Chandrika hebben we een stuk bij haar huisje aangebouwd. Het gezin, vader en moeder, twee jongens en hun dochtertje leven in één ruimte. Deze ruimte heeft geen ramen omdat één zoon gehandicapt is, en soms agressief kan reageren. De keuken stond op instorten en moet helemaal opnieuw gebouwd worden. Foto links, Chandrika met haar dochter.

Intussen kregen we via de kinderbescherming een verzoek voor opvang van een te vroeg geboren baby, Malaka. De baby lag nog in het ziekenhuis en er waren weinig gegevens. De moeder had voor afstand ondertekend. Toen de baby kwam bleek het een hartprobleem te hebben. Hij woog 1,8 kg en ook dacht men dat het een baby met een downsyndroom was. We hebben dit laten onderzoeken met een test maar het bleek wel juist. Wat nu, wat gaat zijn toekomst worden, adopteren van een gehandicapt kindje is niet erg gewild in Sri Lanka. Hij kreeg veel medicatie en de eerste weken heeft hij ook nog in het ziekenhuis gelegen vanwege een luchtweginfectie. Op dit moment gaat het goed met Malaka, hij groeit en ook het gaatje in z'n hart groeit beetje bij beetje dicht. Hij weegt nu 3,5 kg en we hopen dat ook hij een plekje krijgt waar hij gelukkig zal zijn.



Inmiddels is ook mijn 65^{ste} verjaardag gevierd. Op de dag zelf waren er acht Nederlandse vrienden om het mee te vieren en zelfs een goede vriendin uit Groningen kwam met haar man en zoontje speciaal voor mijn verjaardag hierheen. Overdag was er veel aanloop uit de buurt en op zijn Hollands heb ik koffie en thee met heerlijk gebak getrakteerd. In het weekend hebben we een lunch geregeld voor alle vrienden hier in Sri Lanka.

Iedereen genoot van de Nederlandse kaas die meegebracht was en de lunch was bijzonder geslaagd. Ook vanuit Nederland kreeg ik vele felicitaties, hartelijk dank voor jullie attente reacties! Het was een fijne middag en ik voelde mij echt 65, een mooie dag om op terug te kijken en onze fotograaf Pradeep heeft alles vastgelegd op de camera. Hartelijke dank ook aan alle vrienden in Nederland voor de felicitaties die ik heb ontvangen.



In de afgelopen periode kwamen er veel mensen die hier al meer geweest zijn en ook gezinnen sponsoren. Zij gingen op bezoek bij deze gezinnen. Zij werden met open armen ontvangen. Deze ontmoetingen zijn bijzonder voor zowel gevers als ontvangers. Het geeft betekenis aan de wederzijdse belangen en er ontstaat vaak een mooie vriendschap uit. De gezinnen zijn daar enorm blij mee. Het betekent vooruitgang en betere levensomstandigheden. Het betreft hier echt hele arme gezinnen. De gevers enthousiasmeren vaak weer vrienden uit Nederland en zo gaat het balletje rollen.



Zo kwam een oud-collega en vriendin met haar dochter afgelopen zomer bij ons op bezoek. Zij waren hier net toen we door de familie Bandara om hulp werden gevraagd. Zij hadden net een baby gekregen met meerdere handicaps (een schisis, hartproblemen en het syndroom van down). We zijn de volgende dag gelijk met het gezin naar de huisarts gegaan om het uitgebreide ziekenhuisrapport over baby Nawodia te bespreken. De familie Bandara, behoeft veel medische zorg. De vader is slechthorend en heeft een heupafwijking wat verslechterd. Zij hebben een zoontje van 5 jaar, Satsarana met een oorafwijking en vergroeide oortjes, en de jongen is over-beweeglijk. Het oudste meisje is gezond. Het hartje van de baby klopt onregelmatig en het moet zo gauw mogelijk geopereerd worden. Pas daarna kan de operatie voor de schisis plaatsvinden. Daarnaast is het voeden lastig waardoor moeder veel met het kindje in het ziekenhuis verblijft. De vader zorgt ondertussen

voor de andere twee kinderen en brengt hij eten naar het ziekenhuis voor zijn vrouw. Hierdoor kon hij niet werken en waardoor de familie geen inkomen had. Mijn vriendin is hier gelijk op ingesprongen en bood haar hulp aan. Het gezin is mijn vriendin en haar collega's dankbaar dat zij met hun ingezamelde geld dit gezin voorlopig kunnen helpen in het levensonderhoud. Van vrienden uit Apeldoorn, die een rondreis door Sri Lanka maakten en ook hier kwamen, kregen we aangeboden om het huisje van dit gezin te renoveren. De familie woont in 2 ruimtes, opgebouwd uit stokken, stenen en modder. Hierover vertel ik later meer in mijn volgende nieuwsbrief.

Udeni is op jonge leeftijd (14 jaar) moeder geworden door een verkrachting. Haar baby heeft ze acht jaar geleden bij ons gekregen. Ze is daarna in een speciaal opvangtehuis voor slachtoffers van seksueel geweld opgevangen. Intussen heeft ze haar studie afgemaakt, maar een baan was moeilijk te vinden. Met een speciaal project, door tandartsen hier opgezet, kreeg ze de kans om te gaan leren voor tandartsassistente. Zij is met nog 9 andere meisjes een jaar lang intern geweest voor deze studie, daarna 6 maanden praktijk bij een tandarts in Colombo, en dat alles helemaal in het Engels. Begin september heeft ze met succes haar internationale diploma gehaald en was de beste van haar klas.



Met Udeni is er regelmatig contact gebleven, en ook kwam ze geregeld hier op visite. Voor mij was het een eer om bij de uitreiking van haar certificaat aanwezig te mogen zijn. Ook haar ouders waren er bij, die net als ik super trots op haar zijn. Wat gaf dit een geweldig gevoel om te zien hoe dit meisje, wat hier kwam als een vogeltje met gebroken vleugels, nu op het podium in het Engels haar eigen verhaal vertelde en iedereen bedankte voor ieders bijdrage voor de kansen die ze met zoveel support heeft gehad om verder te kunnen in het leven. Inmiddels heeft ze nu een vaste baan en hopelijk een goede toekomst, zelfs in het buitenland kan ze met dit certificaat aan de slag!

Tot slot wil ik nogmaals iedereen bedanken voor alle hulp, op welke wijze dan ook, voor de mensen hier in Sri Lanka, die daardoor weer perspectief hebben gekregen en verder kunnen bouwen aan hun toekomst. Ook dank aan de bezoekers die koffers vol goederen hebben meegenomen van de stichting Derdehands. Veel keukengerei, kleding en schoeisel en zelfs naaimachines. Daar hebben we heel veel mensen blij mee kunnen maken. Nogmaals dank voor alle support.

Hartelijk groeten van ons allemaal hier in huize Amma Lamai,

Tine

Indien u deze rondschrijfbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: w.dehen@chello.nl
Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org
Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking.
Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Uw bijdrage blijft welkom op ABN Apeldoorn 53.13.58.119 IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A
Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeld uw naam en adres bij de overmaking naar de bank. We kunnen niet meer adressen traceren sinds de invoering van de IBAN codes.