



Stichting Amma Lamai

Contactadres:
Y. Horevoorts-Neuleman
Molenbeek 11
8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055-5338290



Tine Haaïma
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
IBAN: NL54ABNA0531358119
BIC: ABNANL2A
te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya, juli 2017

Beste allemaal,

Na een zeer hete tijd van zeker drie maanden kwam eindelijk de verkoeling. In de laatste week van mei is het flink gaan regenen maar ook de wind stak op met zelfs orkaankracht. Het gevolg was desastreus, veel overstromingen die gevaar gingen met enorme modderstromen. Dit met name in het zuiden van het land, Galle, Kalutara en Ratnapura. Er zijn vele slachtoffers te betreuen, waarbij zeker 224 mensen zijn omgekomen en nog zeker 100 mensen zijn vermist. Ruim 200.000 mensen zijn geëvacueerd naar veiliger plekken. Een verschrikkelijke noodtoestand van verlies van familie, huis en haard. Gelukkig kwam hulp uit zowel het binnen- als buitenland snel op gang. Schoon water, voedsel en reddingsboten verlichtten de eerste nood.

In ons **Amma Lamaihuis** is het een drukke tijd geweest met de opvang van zwangere moeders en daarnaast de huizenbouw. Wij hebben vele moeders begeleid waarvan inmiddels meerdere zijn bevallen van hun kindje. Nog altijd leven vele moeders en kinderen onder de armoedegrens, waar mogelijk helpen wij met huisvesting, voorlichting en nazorg.

***Indrani** is bevallen van een zoon en heeft haar kindje afgestaan via de lokale autoriteiten voor adoptie. Zij had dit zelf al geregeld omdat een toekomst met haar kindje onmogelijk was. De baby is goed terecht gekomen in een leuk gezin in Sri Lanka.



***Sudarsini** is nog steeds bij ons, ze kwam vanuit het ziekenhuis van de afdeling psychiatrie. Een heel triest verleden, ze heeft weinig familie en is verstoten. In verwachting van haar 5^{de} kindje wist ze niet meer hoe ze alles moest regelen. Ze is blij met de opvang bij ons en zegt dat dagelijks. Ze is nu bijna zonder medicatie die zij voorgeschreven kreeg in verband met psychische klachten. Haar zwangerschap kreeg een onverwachte en schokkende wending. Ze ging naar het ziekenhuis voor de bevalling, maar daar bleek bij onderzoek dat de hartslag van het kindje niet meer te horen was. Het volgroeide kindje bleek al 24 uur geleden te zijn overleden. Onbegrijpelijk voor de moeder. Ook voor ons in het Amma Lamaihuis een triest gebeuren, het is niet eerder voorgekomen in al die jaren dat een baby op deze manier ons verlaat. Het ziekenhuis doet onderzoek naar de oorzaak.



Sudarsini is heel verdrietig, na alle psychische worstelingen is dit een heel naar einde van haar zwangerschap. Ze is nog een poosje bij ons om te herstellen en we kijken samen naar een plekje waar ze kan wonen en werken. Mogelijk kan ze bij een oudere dame in de huishouding terecht waar ze mee kan eten en wat kan verdienen voor haar eigen onderhoud. Naar huis terugkeren is geen optie, daar is ze niet gewenst en herstel van de band met de familie is voorlopig niet mogelijk.

***Anju**, werd bij ons aangemeld door het ziekenhuis. Een zeer jong meisje van 11 jaar en 10 maanden oud en 7 maanden zwanger. We waren erg geschokt en onder de indruk van de hele situatie rond dit heel jonge kind/meisje die een baby ter wereld moest brengen. Het meisje wist niet dat ze zwanger was, ze ging met beide ouders naar het ziekenhuis omdat ze pijn in haar benen had.

Ze werd met haar klachten opgenomen en kreeg begeleiding nadat duidelijk werd dat ze zwanger was. In de daarop volgende gesprekken vertelde ze over de thuissituatie. Ze gaf verschillende aanwijzingen waarop de volgende dag de stiefvader en een neef zijn opgepakt en vastgezet voor verhoor.

Na 2 weken kwam ze vanuit het ziekenhuis bij ons. De thuissituatie is ongunstig, haar moeder is thuis en heeft naast Anju twee dochters van 6 jaar en een 8 maanden oude baby. Daarnaast was het hele dorp op de hoogte van de situatie wat mogelijke terugkeer lastig maakt. Ondanks onze begeleiding en voorlichting wilde Anju niets weten van haar zwangerschap, en ook na de bevalling wilde ze het kindje niet zien of voeden. Ze leek boos op de baby.

Wij hadden een goede ervaring met het kindertehuis hier niet zo ver vandaan waar eerder één van onze jonge moeders is geplaatst. In overleg kregen we toestemming van de kinderbescherming om haar naar deze veilige plek te brengen. Stiefvader en neef zijn na drie weken gevangenis op borg vrijgelaten. De rechter heeft uitspraak gedaan tot DNA onderzoek en daarna volgt uitspraak en veroordeling. Beide ouders hebben een contactverbod opgelegd gekregen vanwege pogingen het meisje te ontvoeren. Anju had al eerder aangegeven niet meer naar huis te willen.

Anju heeft het nu naar haar zin in het tehuis en daar heeft ze uiteindelijk iemand in vertrouwen kunnen nemen en kunnen vertellen wat is gebeurd.

Ze heeft een brief geschreven aan de rechter.

Anju zal tot zeker haar 18^{de} jaar in het tehuis kunnen blijven en haar studie af kunnen maken. Natuurlijk heel triest om te zien hoe dit meisje zich moet schikken in een situatie waar ze niet om heeft gevraagd.

***Tameshi** is een jonge studente van 18 jaar en zwanger geraakt van haar vriend. Beiden studeren en in augustus dit jaar zouden zij hun A-nivo halen. Beiden zijn heel bang voor de reactie van hun ouders, met name dat ze uit huis gezet zouden worden en geen mogelijkheid meer zouden krijgen om de studie af te maken. En geen studie betekent geen geld in de toekomst.

Tameshi is hier aangemeld door een lerares die over opvanghuis Amma Lamai had gehoord. De lerares heeft zich ingespannen om te bemiddelen, zelfs een huis en trouwen zou geregeld kunnen worden. Maar Tameshi en haar vriend wilden geen gebruik maken van dit aanbod.

Haar moeder en zus en ook de vriend brachten haar hier. Tegen de vader van Tameshi werd gezegd dat ze bij een vriendin ging studeren. Vader werkt in het buitenland. Vader schijnt een strenge man te zijn waar moeder zelfs bang voor is, en dochter op straat zal zetten als hij te weten komt dat ze zwanger is. Ze heeft alleen contact per telefoon met vader. Haar zwangerschap verliep voorspoedig. De verantwoordelijkheid voor een toekomst samen met kind en de vriend zag ze niet zitten en wilde afstand doen van de baby. We hebben haar tot aan de bevalling gevraagd om er goed over na te denken. Maar haar besluit stond vast. Haar zus en vriend kwamen regelmatig op bezoek en van studeren kwam niet veel.

De baby is na een voorspoedige bevalling naar een echtpaar gegaan, een lokale adoptie. We hopen op een goede toekomst voor dit kindje, het lijkt een geschikt echtpaar.

We hebben nog regelmatig telefonisch contact met Tameshi en ze heeft aan haar vader verteld dat ze het toch wel erg moeilijk vindt om af te studeren dit jaar en daarom wat meer tijd nodig heeft en pas volgend jaar examen gaat doen. Het is soms erg moeilijk voor ons te doorzien hoe deze jonge meisjes met zoveel verdriet en emoties omgaan.

De huizenbouw gaat gestaag voort. Vanwege het Singalese Nieuwjaar in april hadden onze bouwmannen Sunil en Aruna twee weken vakantie.



De familie Kelum, vader, moeder en twee kleine kinderen, wonen op een zeer moeilijke plek in het dal en hebben maar een zeer klein stukje grond waar slechts beperkt opgebouwd kan worden. Regelmatig is het mogelijk rotsgrond op te blazen om op deze manier geschikte bouwgrond te krijgen maar dit is hier helaas niet mogelijk. Met kunst en vliegwerk hebben we uiteindelijk toch een kamer, slaapkamer en keuken kunnen bouwen op de beperkte grond. Het gezin is erg blij en dankbaar met hun nieuwe woning.



Foto links: Moeder met één van haar kinderen op de arm.



*Aan het begin van dit jaar zijn we begonnen met het bouwen van een **gemeenschappelijke ruimte** voor de mensen in **Bowalewatte** bestaande uit twee ruimtes. Het gebouw heeft een centrale functie voor de mensen in Bowalewatte. Door de regering is een functionaris cq. dorpsmaatschappelijk werker aangesteld. Hier noemen ze dat de grama seveke. Hij geeft advies en hulp bij dorpsaangelegenheden en hij kent bijna iedereen uit zijn wijk. Daarnaast ondersteunt hij bij het regelen en aanvragen van officiële documenten zoals onder andere geboorte- en overlijdensaktes. Met de donatie van de



Waterloopleinmarkt in Ughelen was het mogelijk om naast het bouwen ook alles te pleisteren en een afdak buiten te maken. Bij de start van de bouw waren we blij verrast dat de fundering voor het gebouw werd aangelegd door de mensen uit de buurt.

Dit blijkt gebruikelijk te zijn, waarmee zij symbolisch hun medewerking verlenen voor het welslagen van dit gemeenschappelijke gebouw.

Het is een project geworden van de buurt en onze bouwmannen. Heel mooi om te zien hoe de grama seveke hard meewerkte met het aanleggen van elektriciteit en het cement maken voor het pleisterwerk. De buurt is heel blij met het nieuwe gebouw en iedereen maakt er graag gebruik van. Het gebouw is feestelijk geopend met de traditie van de melk over koken, dat staat voor geluk en voorspoed.



Pradeep is één van de eerste kinderen in het Amma Lamaihuis geboren. Hij en z'n vrouw **Ishani** zijn eind januari de super blijde ouders geworden van hun dochtertje, ze noemen haar **Shenali**.

Ishani heeft tijdens haar zwangerschap een tijdje "stage" gelopen in ons Amma Lamaihuis en heeft veel voor onze baby Malaka gezorgd. Het is de gewoonte in de

Sri Lankaanse cultuur dat de aanstaande moeder de laatste twee of drie maanden voor de bevalling terug gaat naar haar ouders voor haar zorg en de baby die op komst is. Zo leuk dat ze in huize Amma Lamai alvast kon wennen en oefenen met de verzorging van Malaka. Ze wonen nu in huis bij Indrani en zij is nu oma en heel trots op haar eerste kleinkind. Foto rechts.



Stella, onze voormalige Montessori-kleuterjuf, woont bij haar nicht en man in een aangebouwde kamer. Haar gezondheid laat haar wat in de steek en ze staat op de wachtlijst voor een medische ingreep voor haar hart. Ze zou al eerder geholpen worden maar dit ging niet door omdat de juiste materialen niet aanwezig waren in het ziekenhuis. Heel teleurstellend, maar in juli is er een nieuwe datum en we hopen dat ze met deze ingreep weer opknapt.

Op verzoek van de Gouverneur van Kandy, Mevrouw Ekanayake hebben we ons aangesloten bij een forum **Central Province Governors Civil Society Forum**. Er zijn 15 NGO's bij aangesloten. Mevrouw Ekanayaka sprak positief en is evenals de nieuwe



president blij met de NGO's. In overleg met de NGO's besprak ze om samen iets te organiseren voor kansarme scholen en dorpsbewoners.

Het eerste project was in de GONADIKA ESTATE SCHOOL, ongeveer een uur rijden bij ons vandaan. Het is een school voor Tamil- en Singalese kinderen, foto links, zij komen van een estate, (een landgoed van de thee fabriek) de ouders zijn theeplukkers. Een aantal NGO mensen zijn wezen kijken wat

noodzakelijk was en wat haalbaar is om samen met de mensen te verwezenlijken met dit programma. Voor de kinderen is er een actief programma opgezet, o.a. een tekenwedstrijd, sportactiviteiten, toneelspelen en schminken. Ieder kind kreeg na afloop een certificaat van deelname. De officiële instanties hebben hulp geboden bij het verstrekken van geboortebewijzen en trouwaktes voor ouders en kinderen die vanwege geldgebrek niet geregistreerd waren. De mensen waren heel blij.

Daarnaast was een mobiele tandarts aanwezig, die ter plekke gaatjes vulde of tandsteen verwijderde en advies gaf. De kinderen kregen een tandenborstel en leerden hoe ze hun tanden moesten poetsen. Een groep dokters gaf voorlichting en die indien nodig medicijnen verstrekten.



De school had te kennen gegeven dat er geen boeken waren om uit te lenen aan kinderen, onze groep heeft gezorgd dat die er kwamen en Amma Lamai heeft een stalen boekenkast gedoneerd.

De school heeft geen leidingwater, en door de gouverneur werd gezorgd voor twee grote watervaten, die regelmatig worden bijgevuld. Kortom een hele happening van ouders en kinderen van deze estate. (Zie foto.)

Er is veel bekendheid aan gegeven om iedereen te bereiken. We zijn rond 6 uur 's morgens vertrokken om op tijd te zijn en alles klaar te zetten. Ondanks de regen die modder veroorzaakte, was het een zeer geslaagde dag!

Een mooi initiatief ten behoeve van de allerarmsten!

Lieve mensen, er is weer heel veel gebeurd de laatste maanden. Veel vrienden en bekenden kwamen een bezoek brengen aan ons huis. Dat is altijd erg gezellig en zo beleven zij hoe het er hier bij ons aan toe gaat. Zoals onder andere de avondactiviteiten van de moeders.



Moeders doen hun huiswerk Engels terwijl Sunethra (onze vaste hulp) tassen stikt.

Nogmaals hartelijk dank voor uw warme betrokkenheid en alle hulp en goede wil die we ontvangen, op welke wijze dan ook, het is allemaal van harte welkom voor de mensen die het zo goed kunnen gebruiken, samen verbonden, samen sterk.

Lieve groeten,

Tine

N.B. Op 9 september is in Apeldoorn in het Oranjepark het festival van Mondial, waar Amma Lamai aanwezig is met een kraam voor informatie. Dit jaar vieren we 20 jaar Mondial!

Informatie van het bestuur: Indien u deze rondschrijfbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: w.dehen@chello.nl

Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org

Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking.

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI.

Uw bijdrage blijft welkom op IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A.

Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeldt uw naam en adres op de overmaking van de bank. We kunnen geen adressen traceren sinds de invoering van de IBAN codes, en daarmee soms niet persoonlijk bedanken.