



Stichting Amma Lamai
Contactadres:
Y. Horevoorts-Neuleman
Molenbeek 11
8171 EN Vaassen
tel. 0578- 575141
info@ammalamai.org
www.ammalamai.org
b.g.g. 055-5338290



Tine Haaima
48 Bowalewatte
Augustawatte
Peradeniya
Sri Lanka
Tel. 0094 812217995
IBAN: NL54ABNA0531358119
BIC: ABNANL2A
te Apeldoorn
e-mail: tine@ammalamai.org

Peradeniya, December 2017

Lieve allemaal, vrienden van Amma Lamai,

Het jaar 2017 is al weer bijna voorbij, dankzij jullie bijdragen hebben we samen veel kunnen doen in het afgelopen jaar. Zo zijn er keukens en toiletten gerealiseerd en complete huisjes gebouwd gericht op het verbeteren van de levensomstandigheden. Kinderen zijn geholpen aan schoenen, schoolspullen en scholing om hun kansen naar de toekomst te verbeteren. En ook in het Amma Lamai huis zijn weer vele moeders opgevangen die onze steun nodig hadden tijdens de zwangerschap. Onderstaand een aantal voorbeelden van de hulp die wij in de afgelopen periode hebben kunnen bieden.



Sujatha, één van de moeders die bij ons verbleef, is bevallen van een zoon **Thimiri** genaamd. Thimiri woog maar 1,5 kg en moest zodoende vier weken in het ziekenhuis blijven om aan te sterken tot een veilig gewicht om het ziekenhuis te kunnen verlaten. Na de vier weken woog Thimiri 1,8 kilo en kon hij mee uit het ziekenhuis naar het Amma Lamai huis. Wij hadden gehoopt dat moeder na een maand Thimiri verzorgd te hebben genoeg binding zou hebben opgebouwd om voor hem te willen blijven zorgen echter was dit niet het geval. Moeder gaf aan dat ze zo snel mogelijk terug wilde naar huis zonder de baby. Sujatha heeft al een zoon van 8 jaar uit een

eerder huwelijk, hij wist niets van de zwangerschap en was verteld dat moeder voor werk weg moest en snel weer thuis zou komen. Aangezien moeder zelf niet voor de baby wilde zorgen hebben wij met moeder afgesproken dat als de baby 2 kilo was ze naar de kinderbescherming kon om een afspraak te maken om een afstandsverklaring te tekenen. Dit is ook zo gebeurd en een maand later is Thimiri geadopteerd door een lokale familie die hem liefdevol hebben opgenomen in hun gezin.

Wij zijn erg blij om te zien dat lokale adoptie met Thimiri gelukt is. Vaak is lokale adoptie niet mogelijk wanneer een baby te klein was bij de geboorte of een andere medische afwijking heeft. Er staan wel veel lokale gezinnen op de wachtlijst bij de kinderbescherming om een baby te adopteren echter voor lokale adoptie ouders is het heel erg belangrijk dat de horoscoop van de baby passend moet zijn met die van hen, moet de huidskleur het liefst zo licht mogelijk zijn, zeker als het om een meisje gaat. Wanneer een kindje een medische aandoening heeft, bijvoorbeeld klompvoetjes, schisis of hartruis, gaan deze bijna altijd voor internationale adoptie om dat lokale adoptie dan niet haalbaar is.

Met de actie van **Stichting Derdehands in Apeldoorn**, die oude brilmonturen hebben ingezameld, hebben wij in samenwerking met een lokale brillenzaak veel oudere mensen kunnen voorzien van een nieuwe bril. Bij de brillenzaak worden de ogen getest en de brilmonturen voorzien van glazen op de juiste sterkte en dit voor maar een klein bedrag per bril.

De familie Harisandra een gezin uit de buurt van het Amma Lamai huis komt regelmatig op bezoek. Moeder was vier jaar oud toen er kanker in haar ogen werd ontdekt, beide ogen zijn om die reden verwijderd. Zij heeft onderwijs gevolgd op een blindenschool in Colombo. Op iets latere leeftijd heeft zij haar man leren kennen. De familie van moeder was niet blij met de keuze omdat hij weinig opleiding had genoten en geen goede baan had. Nadat ze trouwden, zijn zij min of meer door de rest van de familie verstoten. Zij raakte zwanger maar kreeg een miskraam. Na twee jaar raakte ze opnieuw zwanger en verliep de zwangerschap goed. Met een keizersnede kregen zij een prachtige zoon. Vader is heel druk om samen met moeder de verzorging van het

kind en het huishouden te doen. Ze hebben veel contact met mensen van hun kerk. Regelmatig komen ze bij ons voor advies en daarnaast helpt vader vaak bij ons in de tuin. Het advies kan gaan over hoe een fruithapje te geven tot of we de nageltjes van de baby even kunnen knippen, dit durft vader niet. En moeder heeft vaak vragen over de verzorging van zichzelf of de baby.

Dilki en haar man Pradeep hebben 3 kinderen, waarvan de oudste jongen een beperking heeft. Het is voor de ouders moeilijk om hem in het ritme van het gezin mee te krijgen. Vorige maand hebben ze hun derde kind gekregen. De plek waar ze wonen is gevaarlijk, diep in een dal en zonder een goede weg er naar toe. De ruimte van 5 bij 6 meter is veel te klein voor 5 personen, er staan nu alleen twee bedden. De plastic stoelen en tafel die zij hadden zijn kapot geslagen door hun oudste zoon die vaak dingen kapot maakt door zijn beperking. Omdat de huidige plek gevaarlijk is en het perceel te klein is om op uit te breiden, heeft het gezin een stukje vlakke grond toegewezen gekregen in de buurt van de moeder van Dilki, in Anuratnapura. Gelukkig kunnen wij dit gezin helpen met het bouwen van een huisje.



Indika en haar zoontje **Jasintha** zijn wellicht nog bekend bij jullie. Twee jaar geleden hebben wij hen geholpen en een huisje gebouwd. Jasintha was een bijzonder kindje die heel druk was in zijn gedrag. Hij verblijft zodoende nu in HOME OF HOPE waar hij het enorm naar zijn zin heeft. Met speciale begeleiding gaat het erg goed met hem. Hij gaat naar school, zit goed in zijn vel en heeft veel vriendjes. Vorige maand had het tehuis een eindejaarsfeest georganiseerd voor alle ouders en genodigden. Ook wij waren hiervoor uitgenodigd, hij was erg blij dat wij er waren en liet super trots al zijn werkjes zien. Mooi om te zien hoe Jasintha meedeed aan alle optredens en te zien hoe hij zich ontwikkeld heeft. Moeder werkt in een confectie fabriek en bezoekt haar zoon iedere maand. Jasintha mag drie keer per jaar voor 10 dagen naar huis. Moeder is nog steeds heel blij met haar huisje en ze heeft inmiddels water en elektriciteit.



Chandrawatty, een oude dame hier uit de buurt, was al een paar keer langs geweest om hulp te vragen. Haar keuken bestond uit modder en stokken. Het dak bestond uit verroeste golfplaten en het lekte. Ze vroeg om een nieuwe keuken. We zijn gaan kijken hoe we het materiaal hiervoor op de juiste plek konden krijgen. Dit moest ergens in de

buurt gelost worden en vandaaruit met mankracht naar boven worden gebracht in zakken op de rug. Gelukkig kreeg ze hulp van een paar jongens uit de buurt en kon het bouwen snel beginnen. Binnen een week was het klaar. Wat is ze blij dat ze nu een keuken heeft, zeker met alle regen van de afgelopen periode.



Malaka, een jongetje met syndroom van down, is inmiddels 1,2 jaar en nog steeds bij ons. Het is een prachtig ventje. In zijn ontwikkeling is hij achter en heeft meer verwerkingstijd nodig. We hebben voor zijn verjaardag een loopfietsje gekocht, de eerste maand had hij geen idee wat hij daar mee moest, maar nu racet hij door het huis en is niets meer veilig. Helaas is er nog steeds geen oplossing voor zijn toekomst gevonden. Lokale adoptie is uitgesloten aangezien er geen gezinnen zijn die een kindje met het syndroom van

down willen adopteren en ook voor buitenlandse adoptie was geen belangstelling. Er is geen tehuis beschikbaar voor deze kinderen op deze jonge leeftijd. Het tehuis dat wij kennen in Colombo heeft een wachtlijst van jaren. Voorlopig zullen wij nog voor hem moeten blijven zorgen. De foto links is van vlak na de geboorte, de foto in het midden zijn verjaardag in juli jl. en op de foto rechts zijn eerste tandjes.

De familie Radja, vader, moeder en twee kinderen wonen hier in de buurt. We hebben voor hen in het verleden een slaapkamer en keuken gebouwd. Zij kwamen afgelopen week met verdrietig nieuws. Vader Radja is 45 jaar en had last van buikpijn en ging hiermee naar het ziekenhuis. Na onderzoek bleek hij kanker te hebben. Helaas was de kanker teveel uitgezaaid om nog te kunnen opereren. Hij krijgt nu een chemokuur en is weer thuis. De verwachting is dat hij nog maar kort te leven heeft, de familie is erg verdrietig. Moeder kwam met het jongste kind van twee jaar om hulp. Ze hebben geen geld om eten te kopen. We hebben ze doorverwezen naar de gramasevaker, hij kan helpen met aanvragen voor een kleine financiële bijdrage, genaamd 'sarmudie'. Daarnaast zullen wij hen maandelijks aanvullend ondersteunen met etenswaren.



Zo zijn we in de buurt ongemerkt een steunpunt geworden waar men terecht kan met vragen, advies en hulp waar mogelijk.



Zoals gebruikelijk aan het einde van het jaar wil ik iedereen graag hartelijk bedanken voor alle steun en vertrouwen. Zonder jullie was het werken met en voor de mensen hier niet mogelijk.

Ik ben dankbaar dat ik met jullie bijdragen van klein tot groot zoveel heb kunnen doen voor hen die het zo hard nodig hebben. Ik kijk uit naar 2018 en hoop ook weer op jullie steun te mogen rekenen.

Mede, namens de bewoners van ons huis en het bestuur van Stichting Amma Lamai een Goede Kerst, een hele Fijne Jaarwisseling en een Gezond 2018 gewenst.

Warme groeten,

Tine

Informatie van het bestuur: Indien u deze rondschriftbrief per mail wilt ontvangen, kunt u dit doorgeven aan de secretaris: w.dehen@chello.nl

Informatie over Amma Lamai en de projecten kunt u ook lezen op de website www.ammalamai.org

Aangesloten bij Stichting Mondial Apeldoorn, Platform voor ontwikkelingssamenwerking.

Stichting Amma Lamai is erkend door de belastingdienst als ANBI.

Uw bijdrage blijft welkom op IBAN: NL54ABNA0531358119 BIC: ABNANL2A.

Indien u contact wenst na een donatie, neemt u dan contact met ons op of vermeldt uw naam en adres op de overmaking van de bank. We kunnen geen adressen traceren sinds de invoering van de IBAN codes, en daarmee soms niet persoonlijk bedanken.